



OUDERINFO



Avondvierdaagse

Vandaag is het dan weer zover. De start van de avondvierdaagse. De Oosterenk is weer volop aanwezig. Dankzij hulpouders is alles prima geregeld. Er lopen 40 kinderen mee met de 5 km en 20 kinderen met de 10 km. We wensen alle deelnemers heel veel plezier!

Verkeerssituatie.

Net zoals bij andere scholen is de situatie tijdens wegbreng- en haaltijden erg druk rondom onze school. Samen met extra werkzaamheden aan de Jacob Catsstraat levert dit regelmatig gevaarlijk situaties op, (waarbij ook af en toe een ongeluk). Op maandag 11 juni spreekt de school met de wijkbeheerder van de gemeente Zwolle. Hierin zullen we onze zorgen delen en vragen of er maatregelen getroffen kunnen worden om de situatie te verbeteren.

Bent u geïnteresseerd om mee te denken? Dan kunt u mailen aan: m.kesseling@ooz.nl

Afsluiting schooljaar



Op 18 juli organiseren we weer onze traditionele picknick. Anders dan andere jaren zullen we geen klassenshows geven. Aan het eind van het jaar beviel ons dat niet goed. Daarvoor in de plaats hebben alle groepen in de afgelopen maanden al eens een klassenshow gegeven. Ook een verandering is dat we de meander Bigband niet hebben uitgenodigd. We hadden het idee dat daar niet zo heel veel belangstelling voor was vorig jaar. Wel zal er een andere kleine verrassing zijn. Daar verklappen we verder nog niks over. We willen u wel uitnodigen om rond 12.30 uur gezellig te komen picknicken op ons plein met uw eigen meegebrachte lekkers en kleedje.

Schooljaar 2018/2019

Juni 2018

Agenda

4-8 juni	Avond4daagse
4 juni	Streetwise gr 1 t/m 8
11-13 juni	Kamp gr. 8
14-15 juni	Margedagen, lln. vrij
20 juni	OR vergadering
22 juni	Rapport mee
16 mei	OR vergadering
25-29 juni	Spreekweek
2 juli	MR-vergadering
17 juli	Musical gr. 8
18 juli	Picknick 12.30
20 juli	Laatste schooldag



Logopedie Sineke van Heerde
aanwezig iedere vrijdagochtend

Schoolmaatschappelijk werk
Elsbeth Wind
Aanwezig: iedere woensdag
8.45 tot 10.30

Fysioplus op woensdag
Mirella Storm

Digitale media

Op 14 mei hebben we als team een training gehad van Michiel Bos. Michiel Bos heeft dit jaar al eerder aan verschillende collega's een training gegeven. In deze tweede training hebben we geleerd hoe we met de Ipad een Stopmotion filmpje kunnen maken. Het doel van de training van Michiel is dat we leren hoe we de Ipad kunnen inzetten bij de creatieve vakken (bijv. tekenen, handvaardigheid, toneel).

Michiel is vervolgens een dag bij ons op school geweest om de leerkrachten te begeleiden in het geven van een les aan hun eigen groep. Mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen en leerkrachten zijn!

Na de zomervakantie geven we hier weer een vervolg aan. Uiteindelijk doel is dat we een doorgaande leerlijn digitale media hebben ontwikkeld.



GGD
IJsselland

Elk schooljaar komt de GGD op alle basisscholen om leerlingen uit groep 2 en 6/7 te onderzoeken. Op dinsdagochtend 12 juni en vrijdagochtend 15 juni 2018 zijn wij aan de beurt. Het gaat dan om de volgende leerlingen uit groep 2 en groep 6/7.

- De leerlingen geboren van 01-01-2013 tot 01-07-2013: ogen- en orentest.
- De leerlingen geboren van 01-01-2007 t/m 31-12-2007: lengte/gewicht.

De onderzoeken zijn zonder ouders, ouders krijgen digitaal bericht van de GGD. In groep 8 zal er ook nog een les verzorgd worden over Media en jouw gezondheid.

Dansles

Meester Benno zal de komende 3 donderdagen weer in alle groepen dansles geven. Deze lessen komen in de plaats van de normale gymlessen op donderdag.



Zonnebrandcrème

De ouderraad heeft ervoor gezorgd dat elke groep de beschikking heeft over een fles zonnebrand. Vooral fijn wanneer er bij zonnig weer langer buiten gespeeld wordt. Bij zonnig weer willen we u vragen om zelf uw kind 's ochtends in te smeren. 's Middags zullen de leerkrachten hier dan voor zorgen. Dit geldt met name voor de kleuters die veel buiten spelen.

Carla Dusseljee

In de vorige nieuwsbrief heeft Carla zich voorgesteld. Hieronder haar bijdrage. Carla heeft al eens een ouderavond verzorgd bij ons op school. In het nieuwe schooljaar zal er bij voldoende belangstelling weer een nieuwe avond verzorgd worden. Om haar (en haar ideeën) te leren kennen zal zij in de nieuwsbrief van juni en juli een stukje schrijven.

Wat wil jij je kind meegeven?

Toen ik mij in de opvoeding van kinderen ging verdiepen kwam ik tot de conclusie dat alle mensen opvoeden vanuit waarden. Dingen die je belangrijk vindt. Vanuit die waarden ontstaan normen, normen die zijn aangeleerd door mensen in je naaste omgeving. Deze normen zorgen ervoor dat jij de dingen gewoon vindt, ze geven je houvast en steun. Ze geven je een oordeel over de dingen die er in je omgeving gebeuren, zonder dat je erover na hoeft te denken.

Een voorbeeld: Iemand verteld zijn ervaringen over een probleem dat zich voordoet, met daaraan gekoppeld 'zijn' oplossing, en je denkt: "dat herken ik ook!". (Denk aan: een druk kind dat rustig wordt door Judo, het op de trap zetten van een boze peuter, regels die er bedacht worden voor tabletgebruik, of een rustig en teruggetrokken kind dat erg veel baat heeft bij de toneelschool.

Op zich niets mis mee!) Voor dat je het weet probeer je ook op deze manier een probleem op te lossen, zonder te bedenken of dit ook bij jullie past.



Klopt ons gedrag met wat we doen?

Met dit in ons achterhoofd is het heel interessant om hier eens wat langer bij stil te staan. Waarom vinden we de dingen leuk, bijzonder, raar, gewoon of echt niet kunnen. Maar, klopt dit ook? Zijn de regels de regels omdat jij dit belangrijk vindt? Waarom zeg je ja of nee tegen jouw kind als ze iets vraagt? Gaat dit automatisch of vinden we dit echt? Komt het omdat we heel even met iets bezig zijn, geen zin hebben in rommel, drukte of iets anders. Of... omdat we dit écht willen?

Hoe kun je een verandering in gang zetten

Wanneer je zo af en toe eens kijkt naar de lange termijn en je afvraagt, wat zou ik mijn kind mee willen geven? Wat vind ik belangrijk, waar hecht ik waarde aan? En je kiest hiervoor 6 belangrijke waarden die je écht gaat leven.... Wat gaat er dan veranderen?

Dit kan best spannend zijn, want je gaat bewust dingen veranderen waarbij je de gevolgen niet altijd al goed overziet. Vastgeroeste gewoontes moet je misschien loslaten. Hiervoor in de plaats ontwikkel je nieuwe normen. Geloof mij, op de langere termijn werpt het zijn vruchten af. Al snel levert dit energie op. Waai je niet met alle winden mee. Maak je bewust keuzes. En zie je de rode draad in de keuzes die je maakt. Kortom dan ben je bewust aan het opvoeden!

In mijn ogen de moeite waard! Sta eens stil bij wat jij écht belangrijk vindt! Wil je aan de slag? Onder deze link vind je woorden: [download hier de waarden](#)

**Voor informatie kijk op: www.carladusseljeekindercoach.nl
of mail naar: info@carladusseljee.nl of bel: 06-14942782**

